



Steeds een beetje groener!

Afgelopen maand zijn er op de schoolpleinen op verschillende plekken narcissenbollen geplant door de kinderen. We kunnen nu al niet wachten totdat de eerste sprietjes tevoorschijn komen! Dit is natuurlijk nog maar het begin. Er ligt een prachtig plan klaar om de schoolpleinen verder te vergroenen, zodat de kinderen naar hartenlust kunnen ravotten, klauteren en spelenderwijs kunnen leren. Ook een buitenlokaal staat hoog op het wensenlijstje. De Groencommissie is nog druk bezig om voldoende financiële middelen te verzamelen voor de uitvoering van de plannen. Naast het binnenhalen van subsidies, zal er in het voorjaar ook een sponsorloop worden georganiseerd. Zo kunnen de kinderen ook zelf hun beste beentje voor zetten en bijdragen aan een groener schoolplein!

Watskebeurd?!

Sinterklaas 3 december op school.

Sint en zijn Pieten hebben er ook dit jaar, weer een feest van gemaakt met elkaar!

In de school hangt weer een heerlijke geur, er worden kruidnootjes gebakken in elke kleur.

In alle groepen werden schoenen gezet, gelukkig zat in elke schoen een klein pakket.

In de klassen worden alle longen, door de kinderen uit het lijf gezongen.

Springen, klauteren en klimmen, als echte Pieten aan het gymmen.

Op vrijdag 3 december komt ons idool, weer gezellig bij ons op school.

Ouders kunnen er helaas niet bij aanwezig zijn, daarom geen intocht op het schoolplein.

We maken er toch een leuke dag van, dat alleen in onze klas kan.

Van het Sint bezoek, vindt u foto's op facebook.

Om 12 uur is het feest voorbij, en zijn de kinderen lekker vrij!



Babynieuws

Wist u dat juf Iris, juf Margreet en juf Jenny zwanger zijn? We wensen hen een fijne zwangerschap toe!



Kerstmis

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest en er liggen al mooie plannen klaar. Vrijdag 10 december komt er een extra Whatsupp uit, een kerstspecial. In de kalender alvast wat data om rekening mee te houden. Door corona kunnen we het helaas niet samen met de ouders vieren, maar met de kinderen zijn we van plan er een mooi feest van te maken.

Niet vergeten!

Donderdag 2 december schaatsen groep 6 t/m 8
Vrijdag 3 december sinterklaasviering, alle kinderen 12:00 vrij
Donderdag 16 december foute kersttruiendag
Donderdag 23 december kerstochtend, alle kinderen 12:00 vrij
Donderdag 23 december kerstdiner 17:15 - 18:15
Vrijdag 24 december studiedag, alle kinderen vrij
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari kerstvakantie

* **KALENDER**



Whatsupp @



montessorinoordwijk.nl

Corona

Helaas is corona ook onze school binnen gekomen. Meerdere kinderen in diverse groepen zijn positief getest en in de groep van meester Tim waren er zoveel besmettingen dat deze groep een tijdje in quarantaine moest. Drie van onze collega's zijn ook ziek door corona en worden vervangen door andere collega's. Beterschap!

Fingers crossed dat het hierbij blijft!

We hebben een hotline met de GGD over de besmettingen op school en wachten vol spanning op de persconferentie van morgenavond.

Heel fijn om te zien hoe flexibel en meedenkend iedereen is. Bedankt allemaal!



Vet cool :)

Corona-protocol Basisonderwijs

De coronamaatregelen zijn aangescherpt.

Er mogen geen ouders in de school komen, tenzij zij zijn uitgenodigd door iemand van school of een afspraak hebben om te ondersteunen bij het onderwijsproces (leesouders, biebouders....) Sint, kerst en andere activiteiten kunnen we helaas niet samen met ouders in de school vieren.

Oudergesprekken vinden online of telefonisch plaats.



Voorleesboek-tip voor kinderen vanaf ca. 10 jaar; "Jakob en de zeven gevaren"

Een perfect ingrediënt om lekker te slapen? Lekker voorgelezen worden! ... maar dan wel uit een goed voorleesboek. Een boek dat diverse gevoelens prikkelt: blijdschap, onzekerheid, dapper zijn, vriendschap, etc. "Jakob en de zeven gevaren" is zo'n boek, heb ik ontdekt, tijdens het voorlezen. Het is geschreven door Jacques Vriens en speelt zich af aan het eind van de jaren vijftig. Edward van de Vendel, zelf schrijver van top-boeken, schrijft in zijn recensie: *Het leest licht en helder, maar bevat warmte en gewicht. En de entree van het boek is heerlijk. Alleen de eerste zin al: 'Tedere dag als ik naar school loop, dreigen er zeven gevaren'.* Ik kan mij voorstellen dat je nu al op het puntje van je stoel zit. Vergeet niet, om voorgelezen te worden ben je nooit te jong, maar zeker ook nooit te oud!

Nicoline Loe